



Beatrix

De Vissersingel 1, 7942EA Meppel

www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716

Geachte ouder(s) verzorger(s)

Wat een rare periode en situatie zitten we in!

Nooit van ons leven hebben we zoiets meegemaakt en dachten we zoiets mee te maken.

En wat is het raar....op een nare manier. Wij missen de kinderen enorm en waarschijnlijk kunt u ze af en toe achter het behang plakken.

De Afrikaanse uitspraak 'It takes a village to raise a child' is wel enorm van toepassing. We merken nu dat we het echt al die tijd samen gedaan hebben.

Ook nu gaan we samen verder: heeft u vragen? Mail ze gerust naar de leerkracht van uw kind. Ook algemene opvoedvragen waar we misschien antwoord op hebben kunt u stellen op school.

Maandag tussen 9.30 en 11.00 u kunt u bellen voor tips, vragen of gewoon een praatje!

Liesbeth van Schaik

Nieuw op de website en facebook:

www.kindpunt.tv ons eigen TV programma!!

Iedere dag Live om 9.00 uur!!

en verder.....te veel om op te noemen!!! Iedere uitgeverij heeft gratis lessen online gezet. Maak er gebruik van!



Belangrijke Data

6-4-2020

Hopelijk weer naar school?

Belangrijke mededeling

We houden u zoveel mogelijk op de hoogte via de mail en deze nieuwsbrieven.

Wellicht heeft u ondanks de informatie toch nog vragen?

Bel gerust naar school!

Neemt u contact op met de leerkrachten? Doet u dat dan op de werkdagen en tijdens de werktijden van de collega's.

Door alle commotie van de afgelopen week is de werkweek vreemde vormen gaan aannemen!

Jij kijkt toch ook??

9.00 uur

KINDPUNT.TV



uit Trefwoord:

Het grootste cadeau voor de mens
Dat is zuurstof, lucht, adem
We leven ervan op

We zuigen onze longen vol
en trekken eropuit
Uw mooie natuur in
We ademen de zeelucht in
kijken naar de golven
Naar de meeuwen
de opspringende vissen
We zuigen schone boslucht in

En geven ons over
aan de geluiden
van de natuur
zingende vogels
ritselende bladeren gravende dieren
we komen tot rust
en komen op adem
Blazen even uit
en zien de wereld weer met andere ogen
God laat ons leven
op uw adem
In uw geest
Met uw kracht
Blaas ons aan
zodat we op weg gaan

Mensen helpen opstaan
om samen te genieten
van wat de natuur
-uw scheppingscadeau-
ons elke dag geeft

Kanjer van de week: ALLE kinderen die thuis aan het werk zijn. Wat een toppers!!

Wat knap dat jullie thuis lezen, knutselen, en leren.... Meesters en juffen zijn supertrots!!!



Eigenlijk ben je altijd aan het leren: Als je een boodschap doet, als je de zijkant van het pak melk leest, zelfs als je uit het raam zit te staren naar de vogeltjes die daar vliegen. Als je dus niet naar school gaat is dat niet direct te merken. Maar het is wel heel handig dat je een aantal dingen blijft doen:

- Iedere dag lezen. Lekker je lievelingsboek of een mooi ontdekboek...het maakt niet uit. Een half uurtje is mooi maar langer is beter!
- Rekenen....de tafels oefenen tot je ze kunt dromen. Nu kun je mooi uitblinken in de tafelsommen. Laat je vader en moeder maar meedoen...wie is de beste bij jullie thuis?
- Spelling...kies iedere dag tien woorden. Kijk in het rond in huis en bedenk de woorden of zoek ze op internet.

<https://www.spellingoefenen.nl/oefenen.html> je kunt hier gratis oefenen en spelletjes doen die bij onze taalboeken horen (Spelling in beeld 2)

- Taal....schrijf een mooi opstel of doe of je verslaggever bent voor de krant. Schrijf over iets dat je leuk vindt of misschien juist superstom! Stuur maar op naar juf liesbeth (l.vanschaik@kindpunt.nl) zij kijkt het na en geeft je tips.
- Begrijpend lezen...het lastigste van allemaal: Kijk naar de krant. Zoek een artikel wat jouw interesse heeft: sport? Dagelijks nieuws? Waar zal het over gaan? Lees het een paar keer door. Bedenk vragen of vragen die je de schrijver zou willen stellen.

Je kunt ook naar internet op zoek naar sites zoals bijvoorbeeld:

<https://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep%207%20en/husselzinnen/5/5.htm>

Misschien vind je zelf veel leukere sites....dat mag ook.

De belangrijkste tip:

Niks doen is geen optie!!!

Bijna iedereen werkt thuis door deze periode. Als je niks doet (zoals in een vakantie) ontstaat er een achterstand....en die is moeilijk in te halen! En vergeet niet af en toe lekker te rennen, gek te doen, koppeltje duikelen of naar het plein te gaan. Maar.....niet met z'n allen en niet dicht bij elkaar! Anderhalve meter is best ver van elkaar!



raadsel van de week:

waarom zijn vissen zo slim??

Omdat ze in een school zwemmen



De meesters van gymnastiek (de vakgroep bewegen) hebben hele leuke tips voor bewegen! Ze hebben alles op papier gezet en in de bijlage en op de website kun je ze bekijken en....natuurlijk nadoen!!

Zet je foto's op de website dan kunnen we zien wie er fanatiek is!!!



Wat een saaie boel nu bij de kinderopvang. Vandaag is er zelfs niemand! Groeien jullie niet te hard terwijl jullie thuis zijn?? Straks schrikken we ervan? Lezen jullie ook af en toe een boek? Er zijn er online superveel!! Met filmpjes en plaatjes maar papa of mama die voorleest is natuurlijk het allerfijnst!

<https://www.youtube.com/watch?v=aYL6-OqneZM>

en natuurlijk liedjes zingen!!

<https://www.youtube.com/watch?v=kvbSyTn11sk>

